

# Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde

GHA

Een plan voor het geven van geld  
het goede doel voorbij



**DE IDEALE WERELD**

Postbus 1045 6801 BA Arnhem [www.loesje.nl](http://www.loesje.nl)

**JE MAG WEL  
NAAR BINNEN  
HOOR  
HET IS GRATIS**

*Loesje*



**Veerhuis te Varik**

Varik, 2017

## **Inhoud**

0.	Vooraf en samenvatting .....	3
0.1.	Vooraf.....	3
0.2.	Samenvatting .....	4
1.	Wat is de situatie?.....	5
2.	Ja toch?.....	5
3.	Wat wensen we? .....	6
4.	De naam?.....	6
5.	Wat is het / de opzet?.....	6
6.	Wat bereiken we er mee? .....	7
7.	Wat hebben we er aan?.....	8

## 0. Vooraf en samenvatting

### 0.1. Vooraf.

In December 2014 kreeg ik op de snelweg bij Amsterdam de ingeving om 1000 locaties op de wereld met elkaar te verbinden in een netwerk waar de nieuwe economie al zichtbaar wordt. Die locaties wilde ik verbinden met 1000 rijke mensen die ieder 1 miljoen euro zouden weggeven hieraan om grond te kopen en in handen te geven van de mensheid. Zij zouden dan als rendement geluk krijgen in de vorm van iets moois dat zij te wensen hadden. Het was een heldere ingeving; wel een beetje apart en ambitieus.

Met deze bijzondere ingeving toog ik in mei 2015 naar Herman Wijffels met Damaris, Alide en Anne-Marie. We bespraken dit idee en op een gegeven moment komt een vogeltje tot twee keer toe op het raam tikken. Waarop Herman zei: "Dat gebeurt wel vaker; als er iets moois besproken wordt gaat er een vogeltje op het raam tikken.

Verder werkend aan het plan kreeg ik tijdens een gesprek met de kassière van de Thedingsweert natuurwinkel de ingeving voor de naam; "**Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde**". De aanmoediging van vele kanten, zoals van Bart Jan Krouwel, stimuleerde mij om er mee verder te gaan.

Ik stuur het graag de wereld in en ben voor mijzelf op ontdekkingstocht gegaan hoe het is om alles weg te geven wat je hebt; hetgeen ik in 2015 heb gedaan.

Henry Mentink  
21 maart 2017

## 0.2. Samenvatting

### “Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde” (GHA)

Er is veel omdenken nodig voor een andere economie / maatschappij. Ook het fenomeen ANBI stichting kan een andere invulling krijgen. Als alles eerlijker verdeeld is in de wereld dan is schenken aan goede doelen bij leven of vanuit een nalatenschap niet meer aan de orde.

Deze nieuw op te richten ANBI stichting neemt dit als uitgangspunt en schenkt niet aan traditionele goede doelen en accepteert niet zomaar nalatenschappen. Het geeft letterlijk invulling aan hetgeen ANBI betekent: bijdragen aan het Algemeen Nut. Een algemeen nut wat betekent dat alles - maatschappij dienend - beter verdeeld wordt op de wereld; ofwel we bouwen de Hemel op Aarde. Laten we er nu mee beginnen. Toch?

Het GHA plan beschrijft de oprichting van de Stichting “Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde”. De opzet daarbij is om je geld om te wisselen naar een “munteenheid” van de Hemel. De Hemel op Aarde wel te verstaan. Die “munt” noemen we de lifeJoy currency, die uitdrukking is van jouw levensvreugde. Je zou ook kunnen zeggen dat je “investeert” in de geef economie en je verdient het geluk van de wereld.

We gaan dan samen op reis. Waarbij ieder zijn kwaliteiten, talenten, geld, tijd of wat dan ook inbrengt om je reisdoel te bereiken. Al reizend komt alles op ons pad en kan het reisteam ook aangevuld worden met nieuwe mensen / inzichten.

De reis dient aan te sluiten bij het bewustzijn van mensen (rijk en niet rijk)

Geld / tijd kun je geven voor noodhulp of een goed doel. Bij GHA gaat het om geven aan het algemeen nut; de Hemel op Aarde. Of je nu een klein of groot bedrag geeft. Als je aan GHA geeft, geef je onvoorwaardelijk en zonder verwachting van een wederkerig financieel belang. Het is omni-kerig en bouwt aan het algemene nut andere maatschappij; voorbij het goede doel. Je geeft geld en je geeft zelf met jouw LifeJoy het voorbeeld.

Grote voordeel voor de (grote) geldgevers is dat zij kunnen zeggen; “Volg mijn voorbeeld”. Mensen komen dan niet meer langs om geld, maar om aan te sluiten bij jouw LifeJoy. Je kunt dan zeggen: **Ik geef geen geld meer; ik geef mijn talent/mijn passie.** Ik als kunstenaar, als filosoof, als levensgenieter, als natuurkenner, als . . . . etc. dat is jouw LifeJoy

Het grootste Algemene Nut is het her rangschikken van de economische processen. Belangrijk is o.a. om de aarde weer terug te geven aan de mensen en uit speculatie te halen. Het GHA gebruikt het geld, zodat de aarde niet meer als handelswaarde dient en geeft daarmee een vernieuwingsimpuls aan het sociale en ecologische herstel. De projecten waarin “geïnvesteerd” kan worden zijn een 1000-tal locaties over de hele wereld die de nieuwe economie in werking zetten. Een aantal is daarvan al concreet en worden in het plan genoemd. Het stuk land achter hete Veerhuis is één van die plekken.

Een ander bewustzijn bij deze aanpak zal nodig zijn ten behoeve van samenwerking / co-creatie en het denken vanuit eenheid; de trend van de toekomst. Bij het bedrijfsleven gaat het om het denken voorbij dualiteit en concurrentie.

## Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde (GHA)

Het GHA in het kort (punt 1 t/m 6), met daarna in een FAQ (7) een nadere concretisering

Als je geld goed investeert word je rijk. Zal dat in de toekomst ook zo zijn? Is "rijk worden" aan herbezinning toe? We willen toch liever rijk zijn in geluk; de Hemel op Aarde? Is dit een illusie of zullen we gewoon beginnen met bouwen?

### 1. Wat is de situatie?

We leven in een economie met de perceptie van schaarste met angsten voor tekorten als basis. Dit schaarste denken heeft geleid tot ontsparingen op velerlei vlak. Schaarste die in reclame tot ons komt in allerlei "op-is-op" uitingen of is angst gedreven: "bent u wel verzekerd tegen . . . ". Het leidt tot angst waarvoor leiders in divers gedaantes (als groot bedrijf, de slimste professor of charismatische politieke leiders) tot ons komen. Volgzame burgers zijn het gevolg.



Het denken en werken vanuit eenheid en overvloed<sup>1</sup> dient zich bottom-up al aan op veel plaatsen en wereldwijd. Aan een goed doel geven is goed. In het paradijs op Aarde zijn wij het goede doel zelf. We zijn allen één; we geven aan elkaar. Laten we economie zodanig organiseren dat lijnen korter zijn; van mens tot mens en van mens tot natuur. Zullen we alvast beginnen met bouwen aan wat Martin L. King zei: "We are the people who will get to the promised land".

Kunnen we ook de economie inrichten met overvloed als ingang?

### 2. Ja toch?

Ja.

<sup>1</sup> Als iedereen de helft van zijn geld weggeeft en als we dat in een pot doen en verdelen over de wereldbevolking heeft **iedereen 1 miljoen**.

### 3. Wat wensen we?

In de huidige economie (bij het schaarse denken) gaat het over investeringsgeld dat rendement moet maken. Rendement dat de aandeelhouder of banken ten goede komt en betaald wordt vanuit de verkoopprijs. Aandeelhouders waarde<sup>2</sup>. is uitgangspunt en geld is daarmee leidend.

Bij de bekende drie P's (People, Planet en Profit) blijft aandeelhouders waarde toch vaak de sturende factor. Ook bij Cradle-to Cradle en Circulaire economie is geld niet opgenomen in de cirkel en lekt weg naar financierders/banken in de vorm van rendement.



Kan het ook anders? Ja dat kan en bewegingen in die richting worden al zichtbaar. Via geefgeld komt een beweging op gang die bijdraagt aan het welzijn van mens, maatschappij en natuur. Het leidt tot samenwerking aan waarde creatie voor een nieuwe economie. Iedereen heeft talent om te creëren, vaardigheid in te brengen, bezit te delen, liefde te geven. . . . en betalen kan op meerdere wijzen, zoals in natura, ruilen of lokale geldsystemen. Het mooiste is als we vanuit vertrouwen in elkaar gewoon kunnen geven aan elkaar. Tevreden mensen en een waardevolle natuur zijn het resultaat.

### 4. De naam?

Om dit proces te begeleiden hebben we het "Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde" ontwikkeld. Afgekort als GHA; we *ghaan* ervoor.

### 5. Wat is het / de opzet?

Iemand die vanuit haar overvloed geld wil geven kan dat nu doen bij het Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde. Het is de 'next step' na het tijdperk van industriële denken. Dit grenswisselkantoor staat aan de grens van een nieuwe era, waar geld geven wordt

---

<sup>2</sup> Alhoewel daar ook beweging in zit: Leonardo DiCaprio has long since come out against big oil companies and their effect on the environment. [Now in an influential display of force](#) this past fall, DiCaprio and over 2,000 people and 400 institutions have pulled out their funds in fossil fuel companies, representing an extraordinary \$2.6 trillion in investments.

gecombineerd met persoonlijke groei van de geldgever. Het zou toch mooi zijn als je in plaats van geld je talent kunt geven. Het legt het fundament voor het bouwen aan de Hemel op Aarde, waar jouw talent/passie centraal staat in plaats van geld.

Je kunt het ook zien als het gezamenlijk op reis gaan. Waarbij ieder zijn kwaliteiten, talenten, geld, tijd of wat dan ook inbrengt om je reisdoel te bereiken. Al reizend komt alles op ons pad en kan het reisteam ook aangevuld worden met nieuwe mensen / inzichten.  
De reis dient aan te sluiten bij het bewustzijn van mensen (rijk en niet rijk) (opm. FM)

We gaan het geld geven een nieuwe lading geven. Zowel voor de grote als de kleine gevers. De kleine gever die anders aan de collectant gaf (mogen we overigens best mee doorgaan) geeft nu "tijd voor elkaar" (project Huizen) of aan tijd voor zichzelf. Voor grote geldgevers ontwikkelen we een eeuwig durende obligatie waarbij euro's worden omgewisseld naar een lifejoy currency. Het gegeven geld wordt voor de gever gecombineerd met de groei van persoonlijke verlangens - om het leven meer vreugde te geven – lifejoy. De aanpak is een omkering van de microfinancieringsopzet; i.p.v. een kring om de ontvanger vormen we, in overleg, een kring om de gever heen, die ondersteunt bij de invulling van verlangens en talenten in dit leven.

## **6. Wat bereiken we er mee?**

We creëren een nieuw bewustzijn om met elkaar te leren hoe we kunnen samen leven, hoe we een overstap kunnen maken van "Ik verzeker mij tegen . . ." naar "wij verzekeren elkaar van . . .": De overstap van belangenverstrengeling naar verlangenverstrengeling.

Iemand geeft naast geld ook talenten en wordt een voorbeeld van zorg voor elkaar, de maatschappij en de natuur. We treden buiten begaande paden met ieder zijn eigen pad. In de huidige economie gaat het om individueel maximaliseren. In de Hemel op Aarde ontstaat het rendement door gezamenlijk optimaliseren.

En als de Hemel op Aarde er echt is, kunnen we zonder geld. We hebben dan vertrouwen in de munteenheid vervangen door vertrouwen in elkaar.

En . . . goede doelen . . . niet meer nodig; we zijn zelf het goede doel.

## 7. Wat hebben we er aan?

De mens kan haar eigen talenten ontplooiën en geluk ervaren los van de drang om dat van geld af te laten hangen.

Er ontstaat door samenwerking een multiplier effect die de inbreng van geld en tijd tot meerwaarde maakt. Waarde die samen wordt gemaakt en niet wordt verkocht kent ook geen btw = dus winst voor de community. Een verdienmodel wordt een dienmodel.

Waar ook meerwaarde ontstaat in het sociale en ecologische domein. C.A. de Vries (projectontwikkelaar 3.0) geeft aan dat het combineren van functies passend in de locatie gecombineerd met duurzaamheid zelfs leidt tot 20% meerwaarde in geld alleen al.



Pieter Kooistra 1992

Een ingeven van 14 febr 2015 staande bij de Tor in Glastonbury UK:  
"We hebben nieuwe torens nodig. En die zijn er al. Het zijn de mensen zelf."

Bouw je mee aan de Hemel  
S.v.p. storten op banknr. NL89 TRIO 0390 4880 38 t.n.v. Stichting UNO-Foundation te Varik.  
O.V.V. GHA