

Training Verder met de Wereld

onderdeel van de leergang Systemisch Bewustzijn



Jij bent iemand die de wereld verder wil helpen, en dat is ook te zien in het werk dat je doet. In dat streven vinden wij elkaar. Het móet anders, en net als ik geloof jij dat het anders kan. De grote vraag is dan natuurlijk: hoe? We zijn verkenners die daarin nieuwe sporen trekken, nieuwe mogelijkheden zichtbaar maken.

Er ontstaat een nieuwe vorm

Wanneer je je bezighoudt met de zoektocht naar alternatieven voor de huidige economie en voor de huidige samenlevings-constructie, doe je vast ook frustrerende ervaringen op. Het idee dat er een vruchtbare samenwerking van de grond komt, als je elkaar maar recht aan kan kijken, blijkt een ijdele hoop. Er komt veel bij kijken, om een werkzame vorm aan te nemen en goed samen te werken.

Met de systemische insteek kun je daar patronen in zien. Er is een regelmatigheid, en daarmee een scherp perspectief op een nieuwe oplossing. De theoretische en praktische kennis die ik heb verzameld vanuit dat nieuwe perspectief, is uitgetoet en terecht gekomen in een training.

Wil jij deelnemer zijn in de eerste officiële editie van de nieuwe training: Verder met de Wereld?

De training:

In vijf bijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag met de theorie én de praktijk van organiseren, samenwerken en co-creëren op een manier die jou en de wereld verder brengt. De thema's van die bijeenkomsten zijn:

1. **Een nieuw paradigma (vrijdag 20 september 2019)**

Na eeuwenlang vooral piramidale organisaties bouwen, breken we die tegenwoordig liefst allemaal af. We werken steeds meer in horizontale structuren. Een volgende stap is een heldere organisatievorm volgens het nieuwe paradigma. In de eerste bijeenkomst verkennen we dat paradigma, die vorm en zijn potentie.

Initiatiefkracht is daarin het beginpunt. Op het moment waarop je besluit verantwoordelijk te zijn voor je eigen welzijn, ben je niet zomaar modern bezig, maar vind je het punt van waaruit jouw bijdrage aan de wereld zich vanzelfsprekend ontvouwt.

2. **Cultuurontwikkeling (vrijdag 11 oktober 2019)**

Wie een ontwikkeling wil beïnvloeden, zal hem moeten kennen. Cultuur ontwikkelt zich op een bepaalde manier in interactie tussen individu en collectief. Dat is een zeer complex verhaal, dat echter sterk te vereenvoudigen is - zonder te simplificeren - door je te richten op een paar essenties die je zelf ervaart, ziet en voelt in je eigen ontwikkeling. En wat je ervaart, doorziet en doorvoelt, kun je bewust inzetten als positieve beïnvloeding.

3. **Hindernissen en de vrijheid van handelen (vrijdag 1 november 2019)**

Hoe vrij ben jij? Hoe vrij zijn je samenwerkingsverbanden? Om je te kunnen wijden aan je opdracht is het essentieel dat je vrij kunt handelen. In een collectief spelen echter vaak individuele én gezamenlijke factoren die dat belemmeren. We onderzoeken dat verschijnsel en de wegen die je kunt bewandelen om de hindernissen te overkomen met als doel om tot bloei te komen en om van controlemechanismen en angstkrampen los te komen.

4. **Handelen vanuit de bron (vrijdag 22 november 2019)**

Een initiatief, een samenwerking, een samenleving komt tot ontwikkeling vanuit een zuiver conceptiepunt: de bron. Wanneer de gemeenschappelijke oorsprong steeds erkend en verzorgd wordt, toont zich vanzelf de weg waarlangs het collectief tot gezonde wasdom komt. Dat klinkt magisch en dat is het misschien ook wel een beetje. Zo tonen zich ook vanzelf alle onopgeloste zaken die onderweg opgehelderd dienen te worden om tot bloei te komen. Zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke deelnemers.

5. **De praktijk, de praktijk en nog eens de praktijk (vrijdag 13 december 2019)**

Hoe? Hoe werk je in het bestaande economische systeem toe naar een evenwichtige samenleving met een economie die georiënteerd is op balans? Zelfs nu we de vorm kennen en een concreet perspectief hebben, blijft het vallen en opstaan. Toepassen van je kennis en leren van wat je daarin tegenkomt. We werken in de hele leergang met ervaringen uit de eigen praktijk van de deelnemers, en deze afsluitende sessie draait volledig om de toepassing.

Het aanbod

Na de zomer van 2019 start de officiële editie van deze training. Samen met de doorgaande procesgroep 'Verder met Jezelf' vormt het dan de Leergang Systemisch Bewustzijn. Beiden zijn apart te volgen.

Wat investeer je?

- €1.250,- ex BTW

Waar moet je zijn?

De trainingsdagen vinden plaats in 't Veerhuis in Varik – Doe en Kennishuis voor een nieuwe economie. Bereikbaar met buurtbus van en naar Tiel of Zaltbommel. Gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Wat krijg je?

- 5 waardevolle trainingsdagen
- essentiële inzichten in de grote en kleine systeemdynamieken tussen mensen
- oplossingen en concrete handelingsperspectieven voor jouw praktijk
- heldere spelregels die maken dat samenwerken in deze nieuwe tijd vruchtbaarder wordt
- persoonlijke, diepgaande begeleiding, gevoelig, praktisch én theoretisch

Wil jij verder met de wereld?

Ben je geïnteresseerd in de training Verder met de Wereld, dan hoor ik dat graag! Ook als je niet kunt op de geplande data of als je andere belemmeringen of opmerkingen hebt. Jouw feedback is waardevol voor me.

Ik geef er de voorkeur aan om persoonlijk kennis te maken voordat je instapt. Je bent daarom welkom op mijn leergang proeverij op vrijdagmiddag 10 mei of 7 september, of maak een afspraak. Een kennismaking is in principe kosteloos.

Oh ja.. en bekijk ook even [mijn vlog](https://youtu.be/0h_l6e9joaI) (youtu.be/0h_l6e9joaI)!



Hartelijke groeten, Inge Knoope
ikenjijopstellingen.nl - inge@knoope.nl - 06-11355865

