



visioenen van een **NIEUWE AARDE**

Hoe verbeelden we een nieuwe wereld?
Ontdek het in zes actieve sessies



11 maart t/m 20 mei 2021



+
creativiteit
verbeelding
kunstenaarsblik
speelruimte

VEERHUIS

THE
TURN
GALLERY

 **BIJBELS
MUSEUM**



Meld je
nu aan

HOE VERBEEDEN WE EEN NIEUWE AARDE?

Deze vraag is belangrijker dan we denken. We staan vaak in een doe- of praatmodus, maar hoe staat het met ons vermogen om te dromen, te scheppen, te verbeelden? Ontdek het in een serie van zes actieve bijeenkomsten waarin de kunstenaarsblik, verbeelding, creativiteit en speelruimte centraal staan.

Misschien ken je deze uitspraak: *Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid*. Als onze verbeelding arm is, zullen we ook niet de kansen en wegen zien die mogelijk zijn naar een nieuwe Aarde. Daarom is het zaak om onze verbeelding te voeden, te oefenen en te verrijken, en zo met een frisse blik naar veranderingsvraagstukken te kijken en handelingsperspectief te vinden. Daarom organiseert Het Veerhuis, in samenwerking met The Turn Club en Het Bijbels Museum, een serie van zes actieve bijeenkomsten waarin de kunstenaarsblik, verbeelding, creativiteit en speelruimte centraal staan.

Elke deelnemer kan een eigen vraagstuk meenemen, zodat we aan de hand van de veranderopgaven waar we zelf voor staan de inzichten en voorbeelden direct kunnen toepassen. Maar luisteren en je laten inspireren is natuurlijk ook mogelijk.
Wat gaan we doen?

Vanaf 11 maart is er een tweewekelijkse online bijeenkomst op donderdagavond, 19:30-21:00 uur. Er is ruimte voor 30 deelnemers.

Host: Henry Mentink

Presentatie Kunstenaarsmindset: Merlijn Twaalfhoven

Praktijkvoorbeelden: 6 kunstenaars van het project "Nieuwe Aarde".

Kunstenaars mindset

Wat is dat? Het is de wijze waarop een kunstenaar kijkt, voelt, waarneemt, visualiseert en komt tot de mooiste creaties. Jij kunt dat ook! In zes stappen ontdekken we de principes van de kunstenaarsmindset, en passen we die toe op ons eigen vraagstuk.

Na deze zes sessies ben je de kunstenaar zelf – voor altijd.

Deze rode draad is gebaseerd op het boek Het is aan ons van Merlijn Twaalfhoven, waarin hij laat zien hoe we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden.

Elke bijeenkomst is er een kunstenaar van het project Nieuwe Aarde de hoofdgast. Aan de hand van een kunstwerk onderzoeken we de principes van de kunstenaarsmindset en bevragen we onze eigen praktijk.

Voor wie?

We zoeken een mix van ondernemers, activisten, pioniers, veranderaars en kunstenaars. We stellen de groep samen op basis van de vraagstukken die ieder inbrengt en zorgen zo voor een groep mensen die elkaar ook onderling kan verrijken, uitdagen en inspireren.

Kosten

€180,- (incl. btw) voor 6 avonden.

Anmelden:

via veerhuis.nl/kunst.

