

Workshop Kennis maken met het Labyrint

Allemaal kennen we periodes van overgangen, keuzemomenten, van oud naar nieuw, van verlies, van verdriet, oftewel transformatieprocessen. Dat kan zijn door het (be)indigen van een relatie, een andere baan, door ziekte of een verhuizing. Dit kan aanvoelen als een stukje doodgaan tijdens je leven.

Momenten waarop je je alleen kunt voelen in plaats van al1. Je even vergeet hoeveel hulp er eigenlijk beschikbaar is om je heen, omdat je uit verbinding gaat. Het te moeilijk is om dit aan te kunnen in dat moment. Heel begrijpelijk en menselijk.

Met de erkenning van verlies begint de reis terug naar jezelf.

Het labyrint helpt je hierbij.

**Door het labyrint te lopen,
op welke manier dan ook,
voel je de verbinding weer met jezelf
& met de Aarde.**

De Jacobsweg is de oudste pelgrimsweg door Europa. Het labyrint en de Jacobsweg staan met elkaar in verband. Het zijn allebei pelgrimswegen. Het labyrint is een pelgrimsweg in miniatuurvorm.

Het labyrint is de buik van de Moeder, de navelstreng naar de Aarde.
Daarmee symbool van de Aarde, de baarmoeder van de ziel.

Symbool voor de weg naar binnen, van dood & wedergeboorte en transformatie.
Tijdens het lopen leer je te luisteren naar je Ziel.

Een pelgrim is iemand die handelt in dienst van de Aarde en zelfrealisatie.
Het is nu de tijd om als pelgrims op Aarde te leven als hoeders van de Aarde.

Het labyrint is een krachtige transformatie tool om te her-verbinden met jezelf en de Aarde.
Als je eenmaal weet hoe dit te gebruiken kun je het labyrint op elk moment inzetten waar nodig.

Pelgrims accepteren het geschenk van het leven en de geschenken van de natuur in de vorm waarin ze worden gegeven. Ze waarderen de zon, de regen en ook de stormen en de wind.
Het leven in zijn totaliteit. Het leven zelf is een pelgrimstocht.

Het principe van pelgrimeren zit verweven in het labyrint.
LOT: Loslaten, Ontvangen, Toepassen

Dénise, als gastvrouw van betekenis in het Veerhuis voor de Aarde, sinds half februari dit jaar, heeft nog een medicijn om in te zetten voor de Aarde en dat is het labyrint.

Sinds ze in het voorjaar van 2018 ingevingen kreeg tijdens een massage, als 'Steen der wijzen' & 'Melchizedek', en in dat najaar ontdekte dat dat allemaal ging over het labyrint, liet het haar niet meer los.

Wat het haar inmiddels allemaal al gebracht heeft, qua ontwikkeling en groei, bleek toen ze als eindopdracht voor haar studie bij Selma Sevenhuijsen, een labyrintdagboek maakte van alle momenten waarop het labyrint in haar leven kwam en waar & wat het haar bracht.

'Nog steeds leer ik elke dag weer nieuwe dingen van het labyrint, ongelooflijk hoeveel erin verscholen ligt om te mogen ontdekken. Mindblowing, vind ik steeds weer het moment dat ik aan de opening van een labyrint sta, met het besef dat zoveel voorouders me al duizenden jaren zijn voorgegaan. Al hun vragen, twijfels, niet-weten, blijdschap, verdriet en ga zo maar door en daarmee alle antwoorden die ze kregen... Al die informatie is in dat veld aanwezig en door het labyrint te lopen tap je zelf in in dat wetende veld, echt heel gaaf,' aldus Dénise.

Voel je de roep van het labyrint?

**Het labyrint & ik nodigen je uit
om in alle verwardheid, onvolkomenheid en pijn van het leven
de schoonheid van het geheel te ontdekken
vastberaden en rustig op weg te gaan.
Op weg te gaan naar het midden
en
in jouw centrum Thuis aan te komen.**

Geef je op en laat je op zaterdag 7 oktober 2023 meenemen door Dénise in de wondere wereld van het labyrint.

Van harte welkom,
Dénise van der Linden
www.centrumthuis.nl
06 42 6116 64



Workshop

Kennismaken met het oeroude labyrint

Zaterdag 7 oktober 2023

10.00 – 15.00 uur

Inloop vanaf 09.30 uur

Investering: 67 euro p.p.
inclusief materiaal & koffie/thee

Locatie: Veerhuis voor de Aarde
Waalbandijk 8
4064 CB Varik

Na een korte kennismakingsronde
vertelt Dénise over het labyrint & haar eigen reis met het
labyrint.

Een en ander naar aanleiding van het dagboek dat ze maakte
als eindopdracht voor de opleiding bij Selma Sevenhuijsen in
het Jungiaans Instituut.

Je leert het 7-voudig klassiek labyrint te tekenen.

We werken met een woordspin om helder te krijgen wat jouw
thema is en je leert de beginselen van een vingerlabyrint
lopen.

Er is een mogelijkheid om een labyrintkaart of inner compass
kaart te trekken en je ervaring te delen in een vrijwillige
deelronde.

Na afloop neem je dit labyrint mee naar huis om in te kunnen
zetten wanneer nodig.

Na de lunchpauze
(zorg voor je eigen lunchpakketje)
maken we in de Waalkamer een labyrint met de groep om dit
vervolgens ook te lopen.

We sluiten af in een cirkel om het labyrint heen met een
laatste korte deelronde.

Laat je verwonderen door het oeroude labyrint waar zovele
voorouders ons al in voorgingen.

Van harte welkom,
Dénise van der Linden
www.centrumthuis.nl

Inschrijven kan via een app naar 06- 42 6116 64 of mail naar
info@centrumthuis.nl

Na inschrijving volgt een betaallink, als de betaling is
ontvangen is de boeking definitief

